

## LIVSTEGN

### **”For der imellem kommer fasten”**



Sådan sang vi måske sådan cirka for 50 dage siden, mens vi i kæde løb rundt i det julepyntede hus til ordene ”Nu er det jul igen, og julen varer lige til påske”. Men nej, det er ikke sandt, for mellem jul og påske har vi fasten.

Vi orienterer vores tilværelse ud fra de årligt tilbagevendende højtider og mærkedage. Dage og tider, som baserer sig på årets gang i naturen og genspejles i de ord og tekster, som hører kirken til. Tillige med de traditioner og højtider, vi holdes fast af som mennesker, der bor præcis på det her geografiske sted i verden. Natur, bibelord, tradition, mad og fest hænger sammen og går helt tilbage til førkristen tid.

Fastelavn falder 7 uger før påskedag. Festen er indledning til den ca. 40 dage lange faste. Fastelavnsfesten fejrer vi gerne den dag i dag. Men selve fasten, der følger efter, har vi måske nok mere eller mindre lykkeligt glemt. Den blev afskaffet med reformation i 1536 på vores breddegrader.

Fastelavn er den tid på året, hvor det virkelig bliver knapt med fødevarerne. Forrådet er ved at være spist, endnu har fårene ikke læmmet, og køerne ikke kælvet. Der er intet spiseligt at samle, kun lidt at jage, og kornloftet er næsten tomt. Man må faste for at klare sig igennem. Men først skal der festes. En sidste gang. For ligesom at samle kræfter og sætte fokus på den svære tid, der venter.

Der skal gøres noget for at hjælpe frugtbarhed, spiring og vækst på vej. Sæden er sået i efteråret, og kornene ligger dernede i jorden og er forhåbentlig begyndt at sætte spirer, men man kan ikke se det. Endnu er jorden ikke blevet brudt af de første grønne spirer. Køer og får er drægtige. Vi må håbe, det går godt.

Det sidste hvide, fine mel er blevet gemt og bliver nu bagt til fastelavnsboller med fyld af fløde og syltetøj. En kat skal slås af tønden under stort ståhej for at jage det onde på flugt. Pigerne og karlene "riser" hinanden med kviste og tynde grene for at sætte gang i frugtbarheden på mark og i hus.

Hver egn har sine særlige og formodentlig ældgamle traditioner omkring Fastelavnsfesten. I Lumby og Stige arrangerede de store drenge så sent som i 1960-erne optog, hvor de gik sognet rundt og samlede ind til den fælles fastelavnsfest i forsamlingshuset om aftenen. Det var et flot syn, for drengene var klædt ud i uniformer, med baretter på hovedet, hvide skjorter og røde skråbånd over skulder og bryst.

Så blev der "stukket i ring". Det var en slags ringridning, hvor man i løb skulle forsøge at fange en lille metalring og stikke den igennem med et træspyd. Sikkert en gammel skik med en skjult hentydning til den frugtbarhed, fastelavn skulle sikre.

Drengene blev delt ind i 2 hold. Det ene hold gik ned igennem Lumby til Dalskov og skråede over til Lumby Tårup og derfra videre i retning af Odense ind ad Slettensvej. Det andet hold gik ned ad Kvadrillevej og igennem Grønnegyden og ud til Anderup. Begge hold gik igennem Søhus og sluttede ved Bulsø.

Det var en manddomsprøve at klare den lange tur, ofte i kulde og blæst. Det kunne kun lade sig gøre i fællesskab, ved at de ældste drenge tog sig af de yngste. Det var et eventyr, hvor en drengs sejhed blev udfordret. Heldigvis var der stop undervejs, hvor drengene blev trakteret med fastelavnsboller, og til gengæld afsang "I alle de riger og lande", "Kong Christian" og "Boller op og boller ned" for værterne. Kirkens fastelavn handler om Jesu dåb. Et minde om vores egen dåb. Og vores børns dåb. Det livgivende vand er nødvendigt for at alt levende kan spire, vokse og trives. Vandet skal hjælpe det nye liv på vej.

Her til fastelavn den 14. februar kan man gå ud i sin have og se, om der allerede nu er grene af troldhassel, forsytia, syren eller mirabel, der kan hentes ind i varmen, sættes i vand, så blomstringen fremskyndes. Sådan tages det forår, vi længes efter, på forskud. Husk at skifte vandet hver anden dag og undgå at sætte grenene for tæt på en varmekilde.

Det er en anledning til at tænke over vandets betydning for vækst og trivsel i naturen og for alle levende væsener. Er man lidt fantasifuld kan man pynte grenene med farvede bånd og slik. Eller gå "all in" på frugtbarhed og spiring og dekorere grenene med blomster, frugt, sorte katte, halve æggeskaller og svøbelsesbørn, klippet ud i papir.

*Hilsen fra præstegården*