



Kære konfirmander!

Velkommen til pilgrimsvandring fra Stige Kirke til Lumby Præsteskov og tilbage igen – ud og hjem ☺

Torsdag den 10. september kl. 8.15-ca. kl. 14.00

Vi glæder os til at ses igen før jeres konfirmation. Vi skal ud at gå ca. 10 kilometer. Man går sammen med sin klasse hele vejen frem og tilbage, så turen slutter, samme sted som den begyndte.

Konfirmanderne møder efter følgende plan:

Søhuskolen A	møder i Stige Kirke
Søhuskolen B	møder i Stige Sognehus
Søhuskolen C	møder på P-pladsen ved Stige Kirke
Stige Friskole	møder på P-pladsen ved Stige Sognehus

Der er 2-3 voksne til at gå sammen med klassen hele vejen. Vi får formiddagsforfriskning, frokost, drikke og kage i løbet af dagen, så det er ikke nødvendigt at medbringe mad selv.

Undervejs skal vi lave nogle opgaver, der forbereder jer til konfirmationen. Vi skal høre om konfirmation i gamle dage, vi skal "gå et fadervor", vi skal synge salmer, genopfriske trosbekendelsen, og I skal finde jeres konfirmandvers fra bibelen, som skal læses op af præsten på jeres konfirmationsdag.

Vi skal hygge os, gå og tale sammen om, hvad I er mest spændte på, og hvad I glæder jer mest til, når I skal konfirmeres. Vi spiser frokost i Lumby Præsteskov.

Husk gode sko til en vandring på 10 kilometer, tøj som passer til vejret, rygsæk (meget vigtigt, da I selv skal bære jeres forfriskning og kage i rygsækken) og evt. en ekstra flaske vand.

Vi glæder os til en dejlig dag sammen, forhåbentlig i skønt september vejr!

Mange venlige hilsner fra

Mette og Karen