

sensommerturen 2019 – for dem der ikke kan klare den lange tur

Vi kørte en tur til Stige Ø hvor vi fik fortalt om de 2 lossepladser som ligger på hver sin side af kanalen, den losseplads som er mod Seden, er fra 1967 og blev brugt frem til 1994, da den lukkede have man fundet et andet areal på den anden side af kanalen nord for Stige et areal på 70 ha. Som i dag er Odenses Miljøcenter og som modtager meget af vores affald i dag. Vi kommer derefter til Sorthusene som er startet med at blive anlagt i begyndelsen af 1900-tallet. flittige lokale byggede de første "Sorte Huse" i grænseområdet mellem Stige Ø og Stige Ø Nord. Og i efterkrigsårene voksede den lille koloni Sorthusene til 63 bygninger. Mange af dem var fast beboede, til trods for at de hverken havde elektricitet eller indlagt vand.

Husene fandtes på "fristadsbasis" indtil 1966, hvor Odense Byråd forbød folk at have fast bopæl i kolonien efter at der havde været en mindre (brand i 60). Året efter blev knapt halvdelen af husene revet ned. Årsagen var først og fremmest brandfaren og de manglende sanitære forhold. Resten af husene fik dog lov til at blive stående og bruges stadig som fritidshuse den dag i dag.

Vi steg ud af bussen da vi kom ud til Sorthusene og gik en tur omkring alle husene og mange havde været her før, men for mange år siden. derefter kørte vi tilbage mod Odense og fik fortalt at der havde været skalleværker ud for Seden strand, der har været gravet skaller siden 1900-tallet og frem til 1976, skaller indeholder kalk som blev brugt til hønsefoder siden til industri formål.

Vi kørte ned forbi Havnen og ser alle de nye højhuse som er startet med at blive bygget fra 2006 og frem til i dag et af de sidste som er planlagt at blive bygget er et 10 etagers højhus ved Havnegade og Buchwalds gade det skal rumme lejligheder cafe og en Rema 1000 forretning ,vi kørte videre af Næsbyvej mod Næsbyhoved Broby hvor vi drejer af ved Stavadgyden og køre af Margarit ruten mod Langesø her får vi fortalt om Blomsterparken ved langesøen som åbnede i 1957 og var der til 1979 ,vi kørte så videre til langesøkapellet og kørte rundt om det så vi alle kunde

ser det smukke kapel med den kønne udsigt videre til Mørkenborg Kro
her drak vi kaffe med Boller og lagkage til ,en rigtig god tur hvor vi fik set
meget og vejret var med os og der blev snakket sunget og grinet.
Aktivitetsudvalget.